

Een TESTAMENT met toekomst?

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk.

Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen wat er met hun bezit gebeurt. Daarin kan ook worden vastgelegd aan welke goede doelen zij iets willen nalaten.

Eén van die goede doelen kan de plaatselijke kerkelijke gemeente zijn. Met dat doel helpt u om ook in de toekomst het werk van uw kerk te kunnen voortzetten.

U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

1. LEGATEN

Een legaat is een vaststaand bedrag, een effectenportefeuille of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij, dat aan een goed doel wordt nagelaten.

Voorbeeldtekst van een legaat is: “Ik legateer en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de Protestantse Gemeente te Castricum een bedrag in contanten groot €.....”.

2. ERFSTELLINGEN

U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede) erfgenaam benoemen. Een erfgenaam is een persoon of een organisatie die de rechten en verplichtingen van de overledene overneemt.

Als u de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam benoemt, dan betekent het dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

Voorbeeldtekst van een erfstelling is: “Ik benoem tot erfgenaam voor deel de Protestantse Gemeente te Castricum.”

WAAROM ZOU U GELD NALATEN AAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE te CASTRICUM?

Het gaat om:

- een kerkgemeenschap, die luisterend naar God, geïnspireerd op de Bijbel, omziet naar elkaar en naar mensen dichtbij en veraf.
- de Protestantse Gemeente te Castricum, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben.

- de vreemdeling in ons midden, vluchtelingen, die problemen hebben met een asielaanvraag of met tijdelijk onderdak.
- de gemeente die een levendige, open gemeenschap wil zijn, waarin iedereen welkom is, en jong en oud zich thuis voelt.
- de gemeente, die het jeugd- en jongerenwerk grote prioriteit geeft; de jeugd is de toekomst van de kerk.
- de kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, en daarmee veel mensen tot steun is.
- de kerkgemeenschap, die zich ervoor inzet om mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden.
- de diaconale gemeente, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.
- de kerkelijke gemeente, die o.m. een monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp het beeld bepaalt.

DAAROM AAN DE KERK

Uit de voorbeelden blijkt dat het van groot belang is dat er in Castricum een actieve kerkgemeenschap is; een gemeenschap die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Wanneer u het belangrijk vindt om de Protestantse Gemeente te Castricum geld na te laten en u wilt daarover nadere informatie, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters.

NOTARIS

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Met algemene vragen kunt u terecht bij de website www.notaris.nl of bij de notaristelefoon: 0900-346 93 93. U kunt ook een afspraak maken met een notaris. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

Nadere informatie

Uw kerkelijke gemeente zal u graag informeren over de mogelijkheden van erfstellingen en legaten. Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Castricum

Secretariaat:

Mevrouw Agaath Ruinaard – van den Bos,

ARuinaard@hetnet.nl

Postbus 104,

1902 AC Castricum

Website:

www.protestantsegemeentecastricum.nl

Waar gaan we voor als Protestantse Gemeente?

Dat komt tot uiting in onze missie en visie

De Protestantse Gemeente te Castricum wil een levendige, open gemeenschap zijn, waarin iedereen welkom is, en jong en oud zich thuis voelt. Waar gezongen en gebeden wordt en mensen tot bezinning komen. De gemeente wil een gemeenschap zijn, die luisterend naar God, geïnspireerd op de Bijbel, omziet naar elkaar en naar mensen dichtbij en veraf.

De Protestantse Gemeente te Castricum wil een geloofsgemeenschap zijn die midden in de maatschappij staat en die zich vanuit haar geloof geroepen weet de aarde en al wat daar op en in is, zo goed mogelijk te beheren en in stand te houden.



Protestantse Gemeente te Castricum



Dorpskerk

Een TESTAMENT met toekomst?



Maranathakerk